

ARCHIEF JOZEF (JEF) VAN DEN ABEELE

Inleiding:

Uit de nalatenschap van Jozef (Jef) Van den Abeele op 20/02/2008 aan Dacob geschonken door zijn dochter (Godelieve) Francine Van den Abeele.

Jef Van Den Abeele werkte bij de technische dienst van Gent als kasseilegger en was lid van de KPB en van het Onafhankelijkheidsfront. Hij was in Gent zeer gekend als colporteur van de Rode Vaan en was bij manifestaties van beide organisaties dikwijls de vaandeldrager.

N.B. De nummers van de tijdschriften *Agora*, België-USSR, *De Jonge Garde* en *Front* werden toegevoegd aan de bestaande collecties bij Dacob te Brussel.

Twee nummers van *Sodiganda*, blad van de gelijknamige “Sociale Dienst voor het Personeel van de Stad Gent” vzw werden aangeboden aan het Stadsarchief Gent. In de namenlijsten noch op de gepubliceerde foto’s komt J. Van den Abeele niet voor.

Krantenknipsels die door hem noch gedateerd noch van een toelichting werden voorzien, zijn vernietigd.

Inventaris:

Documentatie en archief

1) In memoriam

1. Doodsprentje en in memoriam J. Van den Abeele in *Agora* van februari 2008 (blz. 11).

2 stukken

2) In verband met zijn communistische overtuiging

2. P.V’s van vergaderingen van de KP en van 1998-2005

1 omslag

3. verzamelde Publicaties: “Pravda” (2 okt. 1986 – geeft selectie’ van artikels in Nederlandse vertaling), “Point de vue – Images du Monde”, 12 Maart 1953 (i.v.m. overlijden en opvolging van Stalin)

1 omslag

3) In verband met het Onafhankelijkheidsfront en organisaties van weggevoerden

4. Blad van de “Vriendenkring ... Dachau”, 1997-2002 en uitnodigingen 2001-2006. van weerstandsorganisaties.

1 omslag

5. Documentatie:

- Willy LAMBILLOTTE, *Canadese Herinneringsroutes in België. 1914-18 en 1944*. (gids van herdenkingsmonumenten), 2000.
- François SKIBINSKI (generaal), *De deelname van de Polen aan de bevrijding van België*, uitg. Belgisch-Poolse Vereniging, Brussel [1958], 23 blz.
- V-dag*, uitgave in opdracht van L. Van den Bossche, minister van onderwijs (hoofdzakelijk adressenlijst van deelnemende officiële organismen)
- De bevrijding van Gent, September 1944*, Stadsbestuur van Gent, 1994 (brochure uitgegeven bij 50^{ste} verjaardag)
- De Oorlogskranten* (delen 107-108).

1 pak

3) In verband met diverse thema's

6. – Pamfletten en andere publicaties, o.a. een tekst door Oscar De Waele van 1995, Catalogus van de tentoonstelling *Oost West West Best – België onder de koude oorlog (1947-1989)*.
- Dagbladknipsels uit *De Morgen* van 1995-2007 die hoofdzakelijk beide wereldoorlogen, de nazi-kampen, het neo-nazisme/fascisme e.d. betreffen (alleen een selectie is weerhouden).
- P.V. van een vergadering van “Opbouwwerk -steunpunt Gent”, 2000
- Solidariteit en hulp (*Intal-globaal, SOS-kinderdorpen, Kinderen wereldwijd*)
- Propaganda van de PvdA.

1 pak

Boeken

7. Victor BAEYENS, *In de schaduw van de galg. Breendonk-Neuengamme. 46 maanden in concentratiekampen*, 2^{de} uitgave, zonder datum, 115p.
8. Victor BAEYENS, *De lijdensweg in Breendonk 1940-1944*. [1996], 107p.
9. Leon DE CANNE, *De oorlog begon in Spanje*, IMAVO 1996 (voorwoord Albert De Coninck; nagesprek met Alain Meynen), 169p.
10. Heinrich GERLACH, *Tussen Don en Wolga*, De Boekerij, Baarn (roman door getuige van de slag om Stalingrad), 320p.
11. *Geschiedenis van de Communistische Partij der Sowjet-Unie (Bolsjewiki)*, uitg. Pegasus, Amsterdam 1939, 490p.
12. Jean-Marie PYLYSER, *Kustvolk in de vuurlijn . Deel 1. De vluchtschans*. uitg. Trends, Middelkerke 1995, 256p. (met opdracht van de auteur)

13. Jean-Marie PYLYSER, *Arrest na executie*, uitg. Trends, Middelkerke 1996 (over zaak Irma Laplasse), 320p. (met opdracht van de auteur)
14. Jean-Marie PYLYSER, *Executie zonder vonnis* Middelkerke 1995, uitg. Trends, (over zaak Irma Laplasse), 240p. (met opdracht van de auteur)
15. Pim REIJNTJES, *Dachau. Verhalen uit een concentratiekamp*, Amsterdam 2005, 111p.
16. Fotoboekje over Moskou (titel in Russisch), 1970
17. *De Duitse Democratische Republiek in grafiek en beeld* (losbladig), z.d..

Voorwerpen

18. Ingekaderd: Foto van Stalin en foto van Lenin (met 4 speldjes)
Twee vaandeltjes van een bezoek van de Vereniging België-USSR aan “Moskou 80”.

1 omslag
19. Twee herinneringsmedailles (?) in doosje waarop: “geschonken door het personeel van de Technische dienst Wegenwerken 1-2-1985”; Sleutelhanger Rode Kruis 2007 “partner 24/24”

1 doosje